

De Venrayse Grote Compagnie



Schape zijn altijd erg belangrijk geweest voor de boeren nabij de Peel, dat zult u wel merken op uw fietstocht. Schape leverden wol om kleding van te maken en mest om de arme zandgrond op de

akkertjes te verrijken in de tijd dat de mensen nog geen kunstvezels en kunstmest kenden.

Tot de 19^e eeuw waren de schape in de Peel vooral voor eigen gebruik. Toen enkele boeren hoorden dat Napoleon een handelsboycot tegen Engeland ingesteld had, kregen ze een goed idee. Nu de aanvoer van schape uit Engeland naar Frankrijk verboden was zagen ze mogelijkheden voor hun eigen Nederlandse schape! In 1809 vertrok dit clubje boeren te voet met een kudde schape naar Parijs. Ze deden goede zaken en meer kuddes volgden.

In 1826 richtten ze de Venrayse Grote Compagnie op. De bijnaam van deze zeer succesvolle boeren was 'schaapsknickers'. Aan het eind van die eeuw was de vleeshandel in de slachthuizen van Parijs, Londen en Antwerpen grotendeels in hun handen.



www.schaapscompagniemerselo.nl

In 1872 werden er 100.000 schape door de Compagnie verkocht aan Parijs! Er gingen miljoenen guldens om in de handel. De omgeving profiteerde ook enorm van deze handel want de winsten werden geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen en bijvoorbeeld verbetering van het onderwijs in Noord-Limburg.

De Venrayse Grote Compagnie bleef bestaan tot 1951. Toen was er een groot deel heide verdwenen door de ontginning van de Peel, waardoor er voor zoveel schape geen ruimte meer was om te grazen. Daarnaast kwam het vervoer van ingevroren vlees sterk opzetten.

De in 2009 opgerichte Stichting Schaapscompagnie Merselo ijvert onder andere voor de terugkeer van schape in het Merselose landschap. Het realiseren van een schaapskooi in de directe omgeving van Merselo en de presentatie van de historie van de schaapscompagnieën zijn daarnaast enkele doelen die zij zich gesteld heeft.



lange route 30 km
korte route 16 km



Fietsroute De Schaapsknickers



Ontdek al fietsend het boeiende Merselo door de eeuwen heen!

Korte geschiedenis van Merselo

Merselo ligt op de overgang van hoge grond (de Peel) en lagere gebieden (het Loobeekdal). Al vroeg ontdekten de mensen dat het goed was om hier te wonen: drinkwater, hooi, leem, hout en akkerland. Alles was dicht bij de hand. De omringende 'woeste gronden' (uitgestrekte heide- en veengebieden) leverden voedsel voor de schapen, plaggen voor de potstal en turf voor het (hard)vuur.

Geen wonder dat zich hier al rond 900 boeren vestigden. Hun nederzettinkjes groeiden aaneen tot een dorp: 'Meresloe', later verbasterd tot 'Merselo'. Merse betekent water en Lo betekent bos.

In 1429 had Merselo zijn eigen kerk, een kleine kapel met een strodak. Hij werd gewijd aan Johannes de Doper, de patroonheilige van Merselo. In de eeuwen daarna is de kerk geworden wat hij nu is.

Hoe het de boeren vergaan is, hoe het landschap ontstaan is, hoe Merselo bedolven dreigde te raken door stuifzand en hoe 'schaopsknikkers' de regio groot maakten - dit alles en nog veel meer komt u tegen op uw fietstocht door de mooie bossen en velden!

