

In een reeks van 20 artikelen die maandelijks gepubliceerd zullen worden, willen wij u inwijden in de geschiedenis van de Venrayse Schaapscompagnieën.

De informatie is ontleend aan de de boeken “Die al wil koopen, wat hij ziet.....” van Jan Derix en Sjef Verlinden.

Ergens in de Franse Tijd (1794 – 1814) zijn een paar eenvoudige boeren uit Venray met hun slachtrijpe schapen naar Parijs getrokken om ze daar te verkopen. Uit dit avontuur van enkelen is in de 19-de eeuw een handelsorganisatie ontstaan die spoedig een groot stuk van Europa omspande, doordrong tot Rusland en kooplieden uitzond naar de pampa's van Argentinië.

In Venray stond dit merkwaardig gezelschap bekend als “De Groeëte Kòmpeneej” en zij die er deel van uitmaakten werden “de schaopsknikers” genoemd.

Het initiatief ontstond indertijd in Venray (incl. Merselo), omdat dit dorp in het begin van de 19-de eeuw een centrum was van schapenteelt. Er waren in en rond Venray veel weidemogelijkheden (met name in de het toen nog onontgonnen Peelgebied). Het vlees van het Venrayse schaap werd in de eigen streek nauwelijks gegeten, maar bleek in Frankrijk goed in de smaak te vallen.

Daarom trokken de Venrayse schaapherders met hun kudden naar de Parijse slachtbanken. Zij verenigden zich in een compagnie die weldra handel dreef in heel Nederland en in 1846 ook vaste voet kreeg op de markt van Londen.

Toen later in Europa de spoorwegen tot ontwikkeling waren gebracht, breidden de “schaopsknikers” hun aankoopgebieden uit tot diep in het toenmalige Pruisen en in de gebieden rond de Donau. Ze verkenden de handelsmogelijkheden in de Oekraïne, op IJsland, in Denemarken en de Verenigde Staten. Ze begaven zich in de vee- en vleeshandel vanuit Argentinië en de export van bacon en ham uit verschillende landen van Oost-Europa, Canada en Australië.

Veel van de activiteiten van de Venrayse Schaapscompagnie behoren tot het verleden. Maar in Parijs, Londen, Buenos Aires en vooral Antwerpen vindt men ook heden nog ondernemingen die zijn voortgekomen uit de “schaopsknikers”. U zult veel bekende familienamen tegenkomen; niet alleen uit Venray, maar ook uit Sevenum en Helden en andere Noord-Limburgse plaatsen.

Eén man heeft duidelijk gedomineerd: Cornelis Raedts, een boerenzoon uit Sevenum. Maar daarover later meer.



Herder Jan Manders met zijn schapen.

Activiteiten komende tijd: in de komende weken zullen de nu geboren lammetjes voor en na aan de kudde van herder Jan Manders toegevoegd worden. De lente komt daarmee ook hier in beeld!