

Hooien bij de Rosmolen



Het is weer hooitijd voor de boeren. Na wekenlang onbestendig weer, was het vorige week met zomerse temperaturen ideaal weer om te hooien. Overal in het buitengebied zag men de boeren hooien. Zo ook de Rosmolen.

Bij de oude watermolen op het landgoed Geijsteren, waar wekelijks graan gemalen wordt, ligt een weiland waar ook hooi gewonnen wordt. Dit zelfs nog geheel in de traditie en sfeer van vroeger. Aan de watermolen zijn de vernieuwingen van de afgelopen

eeuw voorbij gegaan; de andere activiteiten zijn daar ook niet in de vaart der volkeren meegegaan. Zo klein en ambachtelijk als het molentje is gebleven, zo kleinschalig is de schapenfokkerij daar. Voor het binnenhalen van het beno-

Hooien bij de Rosmolen. Foto: Sanne Eickmans.

digde hooi is zelfs geen paard beschikbaar. Een krachtige schapenram, van het Mergellander ras, lost het probleem op.



'tTrefpunt

Laat u eens door ons **verwennen** met één van onze **heerlijke hapjes** of **drankjes**

Dorpstraat 16 | Geijsteren | T 0478 531286 | www.eetendrinkcafe.nl